



OVERLEG JODEN CHRISTENEN EN MOSLIMS

Een aanslag op biddenden mensen in twee moskeeën in Christchurch.

50 doden de jongste 3 jaar de oudste 71 jaar.

Woedend zijn we, verdrietig, verslagen over deze wandaad.

Eén ding weten we zeker: het begint met de ander weg te zetten als niet deugend en het eindigt met moord, steeds opnieuw.

Discrimineren mag niet in Nederland zegt onze grondwet.

Maar waar eindigt de vrijheid van meningsuiting? Wanneer is het racisme of discriminatie?

En waarom zou je aangifte doen? Er wordt toch niks mee gedaan, zo hoor je steeds vaker.

Wij stellen daarom de vraag, wanneer wordt discriminatie en racisme daadwerkelijk bestraft?

Wij in het Overlegorgaan van joden, christenen en moslims in Nederland (OJCM) hebben al enige tijd geleden besloten de woorden waar dit soort haat mee wordt aangeduid niet meer te gebruiken.

En daarom stel ik U vandaag voor:

Laten we stoppen met moeilijke woorden als antisemitisme of islamofobie.

Daar kun je je achter verschuilen of eindeloos energie stoppen in het zoeken naar de juiste definitie.

Wij gebruiken al tijdenlang duidelijke, scherpe woorden voor dit soort haat

- Jodenhaat
- moslimhaat
- homohaat

Wij in OJCM weten dat we niet hetzelfde zijn, dat willen we ook niet worden.

Maar wel weten we dat we kunnen samenwerken.

Verschillen kun je aan elkaar uitleggen, bespreekbaar maken.

Om zo vooroordelen, uit de weg te ruimen, vooroordelen die berusten op het elkaar niet kennen.

Daar sta ik dan als Haags Joods meisje, dat als 6 jarige een ster moest dragen.
Niet meer op straat mocht spelen en moest onderduiken om aan de haat van de nazi's te ontsnappen. En ja, ook ik heb wel eens de woorden 'vuile Jodin, ze hebben vergeten jou te vergassen' naar mijn hoofd geslingerd gekregen.

Maar ik laat me door opiniemakers niet aanpraten dat ik maar eens moet gaan nadenken of ik hier niet weg wil. Ik wil niet weg. Dit land is mijn thuis. Joden wonen hier al eeuwen en dat zal zo blijven.

En daarom sta ik hier, samen met mijn christen-, moslim- en joodse vrienden, om samen met u te rouwen om die brute valse moord op moslims in een vredige stad in Nieuw Zeeland.

Wij hebben samen besloten dat wij ons niet laten opsluiten in onze eigen veilige bubbel.

Wij willen verbindingen aanleggen. Vooroordelen opruimen, bruggen bouwen.

En daarom vraag ik aan U allen, hier bijeen: laat het niet bij de ene minuut stilte, waarin we elkaar de hand gegeven hebben. Laten wij elkaar hier beloven de woede om te zetten in het met elkaar te praten en elkaar vast te blijven houden.