



OVERLEG JODEN CHRISTENEN EN MOSLIMS

Amsterdam

de stad waar diversiteit een kenmerk is.

de stad waar ooit vervolgte Armeniërs, Hugenoten en Joden een veilig heenkomen zochten en vonden.

de stad die bloeide als plek waar alles gedrukt kon en mocht worden.

Ook wel Mokum genaamd, de liefdevolle Jiddische vertaling van ha Makom, officieel Hebreeuws voor de stad.

Waar in 1948 - 70 jaar geleden - de Wereldraad van Kerken werd opgericht.

1948 het jaar waarin de staat Israël tot stand kwam en Joden na 2000 jaar over de wereld zwerven een eigen land en belofte op veiligheid werd gegeven.

1948 ook het jaar waar de belofte van een eigen land voor de Palestijnen niet in vervulling ging.

Dit is het beroemde gedicht van Jacob Israel de Haan

*Die in Amsterdam vaak zei: Jerusalem
en naar Jerusalem gedreven kwam,
Hij zegt met mijmerende stem
Amsterdam, Amsterdam*

Jerusalem, stad van goud, wereldstad van vrede, maar meer omstreden dan ooit.

Wij hebben allen specifiek eigen verhalen over Jerusalem, maar kennen het verhaal van de ander niet.

Wie Jerusalem claimt als zijn eigen stad en het verhaal van de ander niet kent of niet wil kennen, draagt niet bij aan een vreedzame oplossing.

Alleen bidden voor vrede helpt niet, protesteren of met vlaggen zwaaien brengt de vrede niet dichterbij.

Laten we vandaag afspreken eindelijk naar elkaars verhaal te gaan luisteren om zo de **vrede van Jerusalem** dichterbij te brengen en mogelijk te maken.

Hanneke Gelderblom-Lankhout

Jan Post Hospers

Ebubekir Ozturk

23 augustus 2018