

**Expert Meeting Dienstencentrum Utrecht PKN over het belang van een veilige leefomgeving . Justina Mike spreekt over de situatie in Nigeria: “If Christianity is for peace and if Islam is for peace: who is the troublemaker?”**



Nigeria heeft nog steeds te maken met veel geweld. In de grote steden, met bomexplosies op markten en taxistandplaatsen, maar ook met aanvallen op dorpen, het vermoorden van de inwoners en het ontvoeren van kinderen. Onlangs raakte het leger van Nigeria slaags met rebellen van Boko Haram . Onder de slachtoffers 7 militairen waaronder een hoge generaal. Moslims in Nigeria zeggen het zo: “Boko Haram is Haram”. Dat betekent, Boko Haram is verboden door de Islam, omdat volgens de Islam het vermoorden van onschuldige burgers verboden is.

Onder de slachtoffers en de vluchtelingen zijn moslims en christenen, maar veruit de meesten zijn moslims. 2,5 miljoen mensen zijn op drift. UNHCR vangt samen met de noodhulporganisatie van de Nigeriaanse regering CEMA 500 000 vluchtelingen op in kampen. De rest overleeft in dorpen of bij familie, of ze redden zich zelf, nu al twee jaar lang.

Wat doet JPRM ( Beweging voor Recht, Vrede en Verzoening)? Wij brengen mensen samen, ongeacht kleur, stam of religie. Om elkaar te ontmoeten en samen te werken aan het collectieve belang van een dorp of stadswijk. Voor ons in Nigeria is veruit de belangrijkste kloof die wij moeten overbruggen die tussen moslims en christenen. Ons

doel is om de politiek te ontdoen van religieuze sentimenten (“to de-religionize politics”). En wij komen op voor gender, voor de rol van vrouwen in godsdienst en politiek. Wij zeggen: “mannen regeren de wereld maar de vrouwen regeren de mannen die de wereld regeren”.

JPRM traint onze leden om na te denken hoe zij hun leefomgeving zo veilig mogelijk kunnen maken. Wij noemen dit: “early warning and early reponse mechanism”. Tijdig alarmeren en snel regeren, daar komt het op neer. Dat betekent voor ons:

1. het opbouwen van contacten tussen maatschappelijke organisaties, de autoriteiten, en de media. Vroeger waren mensen uit bedreigde dorpen dood voordat het leger kon komen. Nu werkt JPRM als tussenpersoon en is voor ieder dorp bekend wie gewaarschuwd moet worden bij politie of leger als het mis dreigt te gaan.
2. dorpingen hebben al de voor henzelf belangrijke noodnummers in hun telefoons opgeslagen
3. ze reageren op “abnormaal” gedrag: bijvoorbeeld, onbekenden die door het dorp lopen aanspreken en vragen waarom zij er zijn. Maak beveiliging attent op achtergelaten bagage. Als één groep plots de winkels sluit op de markt: ontruim die plek.
4. zorg ervoor dat ouders zich bewust zijn dat zij radicalisering van hun kinderen kunnen voorkomen of melden. Veel jongeren (in Nigeria) worden geronseld, bijvoorbeeld met voedsel of salaris. Wij zeggen tegen de ouders: “als je je kinderen niet kunt voeden of opleiden, zorg er dan voor dat je ze niet krijgt”.
5. Moeilijker is deze: wees je eigen politie (daar waar het veiligheidsapparaat afwezig is of niet functioneert). Moeilijk want dat lukt alleen als iedereen in een wijk of dorp meewerkt, vanuit alle stammen, families en religieuze groeperingen.
6. Maak gebruik van de media, zoveel als je kunt. Neem stelling voor vrede. Onze media zijn vrij. Zij spreken zich uit tegen Boko Haram. Ook de Sultan van Sokoto, een bijzonder invloedrijke moslim leider, heeft zich uitgesproken tegen Boko Haram. De prins van Jordanië op werkbezoek in Nigeria, riep moslims en christenen op om samen te werken tot in de hoogste regionen in ons land.

JPRM leert de gemeenschap samen te werken aan hun lokale ontwikkelingsagenda. Samen werken is de beste remedie tegen angst, het scheidt samenhang in de gemeenschap. JPRM richt zich ook op vrouwen: zij zijn de moeders met hart voor hun kinderen. Zij gaan de straat op om te protesteren. Zij eisen kansen en een opleiding voor iedereen. WOPEN is een interreligieuze vrouwen organisatie die nauw samenwerkt met JPRM. Zij organiseerden de demonstraties in Jos voor de vrijlating van de meiden van Chibok.

Voor ons bestaat er maar één doel: terug naar hoe het was. Nigeria is altijd een vredelievend, vriendschappelijk, gastvrij land geweest. Al die problemen en het geweld zijn van recente datum. Waarom? Omdat de corruptie het land regeert: in het rijkste land van Afrika leeft 80 % van de bevolking onder de armoedegrens. Onze huidige nieuwe regering belooft beterschap. Zij hebben met de bevolking een agenda opgesteld voor de toekomst van het land. Dat geeft ons hoop.

ICCO en Kerk in Actie hebben JPRM geholpen om te worden wat wij nu zijn, een NGO die werkt in het belang van de samenleving. JPRM heeft samen met andere NGO's hard gewerkt om te voorkomen dat verkiezingen in Nigeria zouden ontaarden in geweld. Nu hebben wij een nieuwe democratisch verkozen regering en het geweld uitgebleven. Het maatschappelijke middenveld heeft een belangrijke rol te vervullen voor vrede. In Nederland en in de wereld.